

*Zoals water het gezicht weerspiegelt,
zo weerspiegelt het hart de mens.*

Spreuken 27:19



Gedichtenbundel

Geachte donateur,

Als dank voor uw trouwe steun krijgt u deze mooie dichtbundel van ons cadeau.

We hebben met veel genoegen een aantal bijzondere gedichten en spreuken voor u geselecteerd.

De bundel bevat ook drie inspirerende gedichten van Thea Neecke, die zelf Parkinsonpatiënt is:

“Dichten maakt voor mezelf duidelijk wat ik voel. Ik hoop ook anderen met mijn gedichten aan te spreken en te helpen.”

Wij wensen u veel leesplezier!

Vriendelijke groet,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'René Kruijff', with a long horizontal flourish extending to the left.

René Kruijff



*Niets is zeker,
en zelfs dat niet.*

Multatuli

*Geef me de moed om te veranderen
wat ik kan veranderen. Geef me de
wijsheid om te accepteren wat ik
niet kan veranderen. Geef me het
inzicht om het verschil tussen beide
te zien.*

Franciscus van Assisi

*Ik denk nooit aan de toekomst;
zij komt gauw genoeg.*

Albert Einstein



*Een mens moet zo mogelijk elke dag naar een liedje
luisteren, een goed gedicht lezen, een mooi schilderij
zien en een paar zinnige woorden uiten.*

Johann Wolfgang von Goethe

*Luister naar ieders kritiek,
maar behoud uw eigen oordeel.*

William Shakespeare

*Behandel goede mensen goed.
Behandel niet-goede mensen ook goed.
Zo komt goedheid tot stand.*

Lao-Tse





Het op een na belangrijkste is dit: 'Heb uw naaste lief als uzelf'. Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.

Marcus 12:31

De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan.

1 Korintiërs 13:4-5

*Verwondering is het begin
van alle wijsheid.*

Aristoteles



Ochtendvrede

*de morgenzon wekt de wereld om ons
krijgt een lichte glans, een schijn van vrede
duidelijk waarneembaar, doch breekbaar als glas
dat splinteren zal door alledagsgeluiden
en door geen mens ter wereld
instand gehouden kan worden*

Schrijver: Thea Neecke, 02-04-2006

Slapeloos

*'t Is bijna vijf uur in de morgen
Nog dekt het zwart de sluimer zacht
En weet zich in haar veilig geborgen
Die zich liet wiegen door de nacht
Ik sliep de slaap der rusteloozen
Niet meer dan enk'le korte uren
Waarin ik even mocht verpozen
Een droom, hoe kort slechts zou zij duren
O, mocht ik toch eens langer blijven
Waar vredig dromen mensen wacht
Dan liet ik mij gedurig drijven
Op 't wiegend sluim'ren van de nacht*

Schrijver: thea Neecke, 23-03-2005



*Ga nooit weg zonder te groeten,
ga nooit heen zonder een zoen.
Wie het noodlot zal ontmoeten,
kan het morgen niet meer doen.*

Toon Hermans

*Een vriendelijk woord hoeft niet veel tijd te kosten,
maar de echo ervan duurt eindeloos.*

Moeder Theresa

*Een leven zonder dromen is als een tuin
zonder bloemen.*

Gertraude Beese



*Als je een schip wil bouwen,
breng dan geen mensen bij elkaar
om hout aan te slepen,
verdeel het werk niet voor hen, geef geen orders.
Nee, leer hen te verlangen naar de onmetelijke
uitgestrektheid van de zee.*

Antoine de Saint-Exupéry

*Een overtuiging die door alle mensen wordt gedeeld,
wortelt in de werkelijkheid.*

Aristoteles

*Als je iets goeds ziet, geef dan een compliment.
Als je iets fouts ziet, bied dan je hulp aan.*

Nelson Mandela



*Waar je gedachten zijn, dat is waar je bent.
Zorg dat je gedachten zijn, waar je wil zijn.*

Nachman De Breslau



*Er zijn mensen die heel weinig weten.
Dat is geen probleem: zij weten dat zij weinig weten.
Er zijn mensen die heel veel weten.
Dat is ook geen probleem: zij weten dat zij niets weten.
Het probleem zijn de mensen die iets weten,
en denken dat zij alles weten.*

Umberto Eco

De diepste rivieren stromen met het minste geluid.

Romeins gezegde





*Wijsheid is
een beetje minder treuren om het verleden,
een beetje minder hopen op de toekomst,
en een beetje meer liefhebben van het heden.*

Seneca

*Als iemand me kan laten zien en me kan
overtuigen dat ik iets verkeerd denk of doe,
dan zal ik met liefde veranderen; want ik
wens de waarheid te weten, die nog nooit
iemand gekwetst heeft.*

Marcus Aurelius



*Wees tevreden met succes in zelfs de kleinste dingen.
En bedenk dat zelfs zo'n resultaat geen kleinigheid is.*

Marcus Aurelius

*Ik leerde dat moed niet de afwezigheid van angst is,
maar het overwinnen van angst.*

Nelson Mandela

*Voeg een beetje bij een beetje
en je hebt een grote berg.*

Ovidius

*Onze diepste angst
is niet dat we onmachtig zouden zijn.
Onze diepste angst betreft juist
onze niet te meten kracht.
Niet de duisternis, maar het licht in ons
is wat we het meeste vrezen.
We zijn bestemd om te stralen
zoals kinderen dat doen.
We zijn geboren om de glorie Gods
die in ons is, te openbaren.*

Nelson Mandela

*Vriendschap vergroot het geluk en
vermindert ellende, door onze vreugden
te verdubbelen, en ons verdriet te delen.*

Joseph Addison



Stop...trein

*rusteloos, gejaagd
ga ik de dagen door
sneltrain op langzaam spoor
vertraagd...vertraagd...*

*snel denken gaat nog wel
de machinist paraat
terwijl rangers moeilijk gaat
en niet snel...zeker niet snel...*

*de wissels lijken verzet
't coördineren loopt uit de hand
de betere stuurder aan de kant
gaan voort met zekere tred*

Thea Neecke





*Het ware geluk kost weinig;
als het duur is, is het niet van een goede soort.*

François René de Chateaubriand

*In stromend water wordt geen beeld weerkaatst,
wel echter in het spiegelende oppervlak van een stille vijver.
Alleen wie zelf rustig is, kan een rustplaats bieden aan
allen die rust zoeken.*

Lao Tse

*Het geheim van vooruitkomen is beginnen.
Het geheim van beginnen is het opsplitsen
van een complexe, overweldigende taak
in kleine hanteerbare taken.
Begin dan met de eerste.*

Mark Twain



Stichting ParkinsonFonds

Hoofdweg 667A, 2131 BB Hoofddorp

Telefoon: 023 - 5540755 ▪ Fax: 023 - 5540775

E-mail: info@parkinsonfonds.nl ▪ www.parkinsonfonds.nl